

Vitaskolan inte så långt från Boden

Det är ännu lektionstid och medhavd fotograf, som undervisat på ort och ställe, kastar hemvant in rocken i lärarrummet och sekunden efteråt befinner vi oss i Elisabeth Ölveruds klassrum. Här sitter klass fem och klass sex och trivs tillsammans. Just för stunden diskuterade man problemet med att runda av pengar uppåt eller nedåt när man handlar i butik. Engelska ord som love och without stod uppskrivna på tavlan.

Och så blev det lunch även denna dag

Dags för matrast. Lugnt reser sig ca 15 ungdomar och bildar kö utanför klassrummet för att tillsammans gå ner till matsalen. Här finns Esther Danielsson som är ett med skolan. Det är hon som lagar maten varje dag i ur och skur till 60 livliga, härliga barn.

Order om fisk

På matsedeln står fiskbullar eller fiskgratäng den här dagen. Esther som har frysta torskpaket på lager bestämmer sig för att i stället servera den

stekt precis som barn vill ha den. Skalpottis, rykande nykokt, serveras till, liksom knäckebröd, smör, rårivna morötter och gräddfil. Tar mjölken slut kan man hämta själv. Är det något annat så räcker man upp handen och Esther skyndar till undsättning.

En trevlig måltid

"Du fröken" Elisabeth, som alltid sitter med sina elever hjälper till, samt håller ett humoristiskt öga på nästa generation. Måltiden avnjuts under glatt prat och trots det något kala matsalsintrycket råder det en mysig stämning. Efter måltiden bär man bort sitt porslin och sorterar disken.

Skriv om skolmat och miljö

Tre skolor som värnar om sina elever. En lugn miljö, en trevlig kamratanda och lärare och måltidspersonal som bryr sig om. Finns det fler sådana skolor? Skriv och berätta! Skicka sedan brevet under adress:
ICA-kuriren
Box 6630
113 84 Stockholm
Märk kuvertet med "Skolmaten".



Esther kan dem alla på Vitaskolan

Påfyllning önskas. Strax är Esther Danielsson där och hjälper till. Hon tillreder all mat. Mat som verkligen uppskattas av eleverna.



Kök och matsal i ett

Man har satt sig till bords och gripit sig ar potatisskalningen. Knäckebröd, smör och rivna morötter finns på plats. Elisabeth Ölverud (barnens lärare i alla ämnen) hämtar den stekta torsken, medan Esther stökar köksavdelningen.

◀ En trivsamt stund

Nyss satt de tillsammans i klassrummet och hade lektion. Nu är det dags för lunch i Vitaskolans matsal. Det finns mycket att prata om medan man njuter den stekta fisken.