

# Elden tog allt



Allt som återstår. Bygdegården i Forsnäs totalförstördes vid en brand i lördags.

FOTO: RONNY LINDGREN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

## Branden gick inte att stoppa – nu återstår bara ruiner av bygdegården

Bygdegården i Forsnäs finns inte längre.

På några få timmar i lördags tog elden byns samlingsplats.

Många bybor från Forsnäs och omkringliggande byar kom till platsen och fick gråtande se hur deras byg-

degård totalförstördes. Många bybor har gått större delen av sin skolgång här i Forsnäs.

På söndagen skulle det ha varit julfest i gården. Men då fanns bara rykande ruiner kvar av Forsnäs bygdegård.

SIDAN 5







På bara några minuter var hela bygdegården övertänd och det var bara förbrandmännen att se till att elden inte spred sig vidare. Ett förråd som stod sex-sju meter från branden klarade sig.  
FOTO: RONNY LINDBERG/RÄDDNINGSTJÄNSTEN, LULEÅ



# Det blev ingen julfest i gården

**FORSNÄS.** Klockan 10 på lördagen kom larmet till SOS-alarm i Luleå att bagarstugan i Forsnäs utanför Niemisel brann.

I det längsta försökte räddningstjänsten rädda den intilliggande bygdegården.

Sju timmar senare kunde brandingenjören Ronny Lindberg bara konstatera att allt, bagarstuga och bygdegård, låg i ruiner.

På söndagen, mellan klockan 15 och 17, var det tänkt att Bjurådalens bygdegårdsförening skulle bjuda på julgröt, hembakad mjukkaka och skinka i Forsnäs bygdegård.

På lördagsmorgonen bakades det för fullt i bagarstugan inför festen.

Några kvinnor från byn satt i bygdegården och vävde när de fick se att det brann i bagarstugan som bara ligger några meter från Bygdegården.

Kvinnorna slog larm direkt.

## KLASSFOTON RÄDDADES

Deltidsbrandkåren från Råneå försökte släcka branden medan byborna gjorde allt för att få ut så mycket som möjligt från hembygdsgården.

När räddningstjänsten från Luleå kom till Forsnäs, som ligger drygt en mil nordost om Niemisel, cirka en halvtimme efter larmet hade

elden spridit sig och fått ett stadigt grepp om bygdegården.

I bygdegården fanns mängder av värdefulla bilder uppsatta på väggarna.

Sune Larsson, 52, från Bjurå, var mannen bakom en mycket märklig utställning som fanns på väggarna i bygdegården som tidigare var skola. På väggen hängde 26 klassfotografier med början 1917 fram till 1963 då skolan lades ner.

Idén till att samla ihop klassfotografierna fick Sune Larsson när han för drygt ett år sedan fick se ett foto från 1927 där hans far var med. När han granskade bilden närmare och jämförde den med det enda egna skolkortet från 1957 fann Sune Larsson

att han haft samma lärarinna som sin far.

Sune Larsson fanns med under branden i lördags och han var en av dem som gjorde allt för att rädda det som fanns i bygdegården.

-Vi hann rädda alla bord och stolar - och tavlorna.

## MÅNGA TÅRAR

Det var många tårar som fälldes när den drygt 200 kvadratmeter stora skolan brann ner till grunden.

Brandmännen lade ner sitt arbete klockan 17.14. Då fanns inget mer att göra än att bevittna ruinerna efter bygdegården.

Brandorsaken är ännu inte klarlagd.

**TOMMY LUNDQVIST**

0920-36 121 tommy.lundqvist@nsd.se



Efter drygt sju timmar återstod bara ruiner av vad som en gång var skola och bygdegård i Forsnäs. Bara ett uthus kunde räddas.



Det var meningen att det skulle bjudas på julfest i bygdegården i går. Festen förbyttes till sorg över en förlorad samlingsplats.