

– Det är så fint för barnen att bo i Råneå

(Råneå Kuriren) – Det är så skönt att bo så här. Nu drar jag mig för att åka in till stan, trots att jag bott där så länge. Här är så fint för barnen. Men du må tro att jag var rädd i början. Då undrade jag vad vi hade gett oss in på. Trodde att jag skulle bli helt isolerad men så blev det ju inte alls.

De här funderingarna kommer från Lilian Larsson på Nedantillvägen i Råneå. Hon och hennes familj som består av maken Jan-Erik och barnen Christian, 6 år och Carola, 11 månader, har bott tre månader i Råneå, i det nybyggda villaområdet Hägnheden.

Familjen bodde tidigare i Luleå och maken Jan-Erik hör till den växande skara nyinflyttade råneåbor som varje dag pendlar mellan Råneå och Luleå.

– Jag skulle vilja råda fler luleåbor att flytta hit, säger Lilian, när hon tar emot oss i sitt rymliga och ombonade kök. Här går man verkligen inte miste om något.

Den andra advent förra året flyttade familjen Larsson in i sitt

nybyggda hus som består av fem rum och kök.

– Huset har vi byggt själva, säger Jan-Erik. Det tog fyra månader att få det inflytningsklart. Under den tiden lärde vi känna våra grannar som byggde sina hus ungefär samtidigt. Vi sprang hos varann och lånade verktyg och gav varann tips.

– Vi har alltid varit övertygade om att Råneå är ett bra alternativ, säger han. En av anledningarna till att det blev Råneå för vår del är att det var så lätt att få tomt här. Vi behövde bara vänta 1,5 år, men i dag är väntetiden längre. De flesta som bor i det här området är i vår ålder, har samma antal barn och pendlar till arbetet i Luleå.

Lilian och Jan-Erik är i stort sett nöjda med den service som finns i Råneå.

– Här finns ju bland annat barnvårdscentral, folktandvård, läkarstation och apotek. Allt är ju koncentrerat till kyrkvallen, säger Lilian. För barnen är det toppen här. Eftersom vi bor vid en återvändsgränd här på Hägnhedsområdet behöver vi aldrig vara rädda för trafiken. Luften är cen och klar.

– Christian som tidigare inte hade några lekkamrater alls har

fått många kompisar här. Han stortrivs.

– Varje dag tar jag en långpromenad eller är ute och sparar. Det var ju omöjligt att göra i Luleå. Dessutom går det bra att ta sig fram med barnvagnen här eftersom man inte behöver åka buss då man ska någonstans, säger Lilian.



– Jag trivs med att det är så lugnt och tyst här, säger Jan-Erik. Numer har jag inga sömnproblem. Tidigare när vi bodde i Luleå störde jag av trafiken och hade svårt att somna.

– En annan sak som jag uppskattar här är vårt fina fritidsområde, Kängsön.

– Det roliga är att våra vänner från stan är mera hos oss nu än förut, säger Lilian. När de kommer stannar de ofta hela dagen.

Det mesta är bra med Råneå men visst är vi kritiska till vissa saker också, säger Lilian.

– Ja, Råneå är ju en sovstad till Luleå, säger Ja-Erik. Alla aktiviteter slutar redan klockan nio. Posten har stängt flera timmar under dagen och butikerna har inte öppet längre på fredagarna än andra dagar. Nöjesetablissemang har jag personligen inte hunnit kontrollera.

– Ja, nog är det dåligt med nöjen här, säger Lilian. Det finns inget dansställe. Ibland anordnar man visst dans i skolans matsal. Däremot saknar jag inte affärerna i Luleå. Här finns det mesta vi behöver.

Lilian är född i Råneå men flyttade så tidigt till Luleå att hon inte minns mycket från den tiden. Hon har många släktingar i Råneå.

Jan-Erik är från Mörön och är delägare i en smidesverkstad i Luleå. Han har långa arbetsdagar och oregelbundna arbetstider. Trots att han måste resa den långa sträckan mellan Råneå och Luleå varje dag tycker han att han får vara hemma hos familjen mer nu.

– Ja, förr när han bodde närmare arbetsplatsen så for han ju ner till firman jämt och ständigt. Det kan han ju inte göra nu, säger Lilian.

– Dessutom tar resorna inte



Familjen Larsson flyttade till Råneå strax före jul. Tidigare bodde de i Luleå. Och nu stormtrivs de i sin nya miljö.

mycket längre tid hit eftersom man slipper bilköerna, säger Jan-Erik.

– Det blir inte så mycket fritid över för mig, förklarar han. Men arbetet är min hobby.

Lilian arbetade tidigare som expedit i Luleå men har varit hemma ett tag nu och har inga

planer på att börja yrkesarbeta inom den närmaste tiden.

– Det lär dessutom vara mycket svårt för kvinnor att få arbete här, säger hon. Jag har hittat några kurser som jag har tänkt börja i till hösten.