

# Bättre än livet i Danderyd

SPIKEN

I Spiken hittar vi två skoternoviser vid spisen.

– Det är första gången jag åker skoter och leden är helt fantastisk, säger Christer Wretberg. Han har lämnat stockholmska Danderyd för ett nytt liv i Harads.

Christer Wretberg och svågern Henry Svensson är två stockholmare som övergivit "asfaltghettot för vildmarken". De är på hemväg och har stannat i Spiken för lunch.

## Skoternoviser

Båda är nyinflyttade till Harads. Henry Svensson har åkt skoter tidigare medan det är premiär för Christer.

De hörde talas om Malmens väg, blev nyfikna och bestämde sig för att testa leden. Några större kunskaper om ledens historia har de inte.

– Eftersom vi är noviser valde vi att starta i Norriån för en tripp norrut till Nattavaara. En lagom tur och returtripp om 15 mil som vi är helnöjda med, säger Wretberg.

## Frälst pensionär

Nu är båda helfrälsta skoteråkare och många turer väntar framöver. Henry Svensson har många år kvar till pensionen. Han har tidigare varit långtradarchaufför men kör numera skolbuss i Harads. Men för Christer Wretberg som är nybliven pensionär finns all tid i



Christer Wretberg, valde Malmens väg för att göra debut som skoteråkare. Svågern Henry Svensson, står för käket i Spiken.

FOTO: STIG EIDEGREN

världen.

– Det ska jag utnyttja till friluftsliv. Det är underbart att byta trafikköer, skitig luft och asfalt mot frisk luft och härliga vidder. Malmens väg är en höjdare.

## Sålde i Danderyd

För ett år sedan när pension-

savierna var i antågande bestämde sig Christer Wretberg. Han och frun, som har norrbottniskt ursprung, sålde kåken i Danderyd och flyttade till Harads. Svåger och svägerska med tre barn tyckte också att initiativet lät lockande och haka-de på flyttlasset efter ett tag.

– Nu har Harads förärats med ytterligare tre skolbarn, säger

Christer Wretberg och skrat-tar.

”Int så tråkigt”, säger han på sin bästa Haradsdialekt

Att de inte är kocknoviser, skvallrar doften från stekpannan om. Det är helt vindstilla. Båda är lyriska över naturen och den friska luften i norr.

Nu återstår det bara för de nyinflyttade stockholmarna att

lära sig norrbottniska uttryck som "inte var dä här så orolit, ogott och otråkigt", för att smälta in och accepteras som riktiga norrbottningar.

För skoteråkning är otroligt roligt, tycker båda. De ser redan fram emot nästa tur.

CONNOR VIKLUND